

pagina 2

**Snisjèrs: Fam. Blokland-Hermans**

pagina 3

**Tentenkamp**

pagina 4

**Dorpsraad  
Picknicktafel  
Gluren bij de burens**



## Snisse Dorpsfeest 18 & 19 augustus

Het thema van het dorpsfeest dit jaar is Western, cowboys en rodeorijden.

### Zaterdag 18 augustus

11:00 - 15:00 u Rommelmarkt  
11:00 - 17:00 u Diverse spellen en springkussen  
17:00 - 21:00 u BBQ  
21:00 - 01:00 u Western dancing met karaoke

Verder onder andere een workshop Cup cakes versieren en een Hondenworkshop.

### Zondag 19 augustus

10:30 - 13:00 u Volleybaltoernooi  
13:00 - 18:00 u Western Rodeostier  
13:00 - 18:00 u Diverse spellen en springkussen

Voor iedereen uit Ossensisse (en Zeedorp natuurlijk ): kom zeker even aan, is het niet voor de activiteiten dan wel voor de gezelligheid, onder het genot van een drankje.

Ik wil met jullie ook nog even de personele wisselingen van de organisatie doornemen. Jeroen van Loon en André Peters hebben hun functies overgedragen aan Nena Janse (secretaris) en Zara Janse (penningmeester). Ook Carolien en Mario hebben dit jaar aangegeven het even wat rustiger aan te willen doen, zij zijn niet actief betrokken dit jaar. Ik wil hierbij Jeroen, André, Mario en Carolien bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Voor dit jaar hebben Nena en Zara met hun enthousiasme een mooi programma opgesteld. En wat niet geheel onbelangrijk is, de sponsors: wederom bedankt voor jullie financiële steun en vertrouwen in de organisatie van dit feest. Tot ziens op het Snisse dorpsfeest, Bas Janssen.

## EK voetbal

Met onze nieuwe missie om meer activiteiten te organiseren binnen en rondom Hof Ter Nesse, rees het idee dat we wellicht met z'n allen voetbal konden kijken in Hof Ter Nesse. Goed voor de eensgezindheid binnen het dorp, goed voor de gezelligheid en goed voor Hof Ter Nesse. Robidoe werd ingeschakeld om ons hierbij te helpen ... en dat lukte. En, ja hoor, zelfs op de Snis kun je tv kijken op groot scherm! Het was net te laat voor de eerste wedstrijd, maar niet getreurd: de derde wedstrijd was ook nog in het weekend. Nederland speelde tegen Portugal. De woensdag vooraf werd al duidelijk dat er een wonder moest gebeuren om in de strijd te blijven voor het Europees Kampioenschap. Het was gezellig druk met veel oude bekende Snissenaren, maar er waren ook jongere voetbalfans. Onder het genot van een drankje en een hapje hebben we genoten van een helaas niet zo succesvolle wedstrijd. En als u eens een film of foto's tijdens een bijeenkomst wilt presenteren: Hof Ter Nesse beschikt over een beamer, geluidsinstallatie en groot scherm.

## Buurtbus

Ossensisse naar Clinge (489)  
(Kloosterzande - Graauw - Hulst)  
Maandag t/m Vrijdag vertrektij-  
den: 7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

## Veolia

Ossensisse naar Terneuzen (16)  
(Zeedorp - Reuzenhoek)  
Maandag t/m Vrijdag vertrektij-  
den: vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36  
Zaterdag vanaf 7:36 elk uur  
Zondag vanaf 8:36 elke 2 uur

## Noodnummers

Politie 09008844 / 112  
Alarmcentrale 112 / 0118414444  
Huisartsenpost 0115643000  
Omroep Zeelandradio (rampenzender):  
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm

AED-slot nummers (hof ter nesse):

Peter Rottier / Janneke Aerts  
0114-682869/682734

Ineke Elbers 0114-681931

Nicol de Waal 0114-683576

Lidy de Koster-Reijns  
0114-681551

Carolien de Cocq 0114-681946

Sjef Boeij 0114-681928

## Zeeuws

“Da zit nie suust”

“Dat zit niet goed”

## Colofon

Verschijsing: 4x per jaar in een  
oplage van 400 stuks

Verspreiding: Ossensisse / Zee-  
dorp

Bezorging: Robert Doedee

Correspondentieadres:

Lageweg 41, 4589KV Ossensisse  
Redactie:

Robert Doedee, Petra Schelle,  
Peter Hiel, Mariët Langelaan.

Volgend nummer: Oktober 2012

Sluitingsdatum copy: 01-10-2012

E-mail: info@snisser.nl

Ook zijn er exemplaren verkrijg-  
baar bij Hof ter Nesse, Herberg de  
Snis, Bibliotheek en St. Antonius.

# Snisjèr: Margo Hermans

**Genieten van rust en ruimte.** Geboren en getogen op De Snis. Een paar jaar in Tilburg gewoond, een paar jaar in Kieldrecht en ruim een decennium in Terneuzen. En nu terug waar mijn ‘roots’ liggen. Maar wel samen met mijn mannen: mijn partner Han Blokland en zoon Stijn.

**Beslissing nemen.** In 2007 ontstond de mogelijkheid om het weiland dat aan mijn ouders toebehoorde, om te zetten naar bouwgrond. De vraag die wij als

gezin moesten beantwoorden was ‘willen wij weg uit Terneuzen om in Ossensisse te gaan wonen?’. Terneuzen, de plaats waar ik nooit wilde wonen, was wel mijn thuis geworden. Han (geboren in Hardinxveld, getogen in Vinkeveen en via omzwervingen als Nigeria, Egypte, Libië en Brunei, neergestreken in 1991 in Terneuzen) was er vrij snel van overtuigd dat wonen in Ossensisse goed zou zijn. Na veel voors en tegens onder de loep te hebben genomen, besloten we de stap te wagen. We wilden gaan bouwen en uiterlijk in het jaar 2010 verhuizen.

**Bijzondere verhuisdatum.** Ons nieuwe huis moest gebouwd worden in landelijke stijl, dat was een eis van de gemeente. Daarover hebben we zelf veel nagedacht en aan de hand van heel veel eigen ideeën is ons huis getekend. De buitenkant van het huis is inderdaad landelijk; de binnenkant is moderner, beetje industrieel, maar toch warm. De gemeente was snel akkoord, de aannemer was gauw gevonden en de bouw verliep best vlot. Uiteindelijk zijn we in oktober 2010, op de verjaardag van Han, verhuisd.

**Feiten Blokland-Hermans.** Han (geboren in 1956 en ook vader van zoon Wouter (1985), die in de sportwereld werkt, en dochter Tessa (1987), die in Engeland studeert) is voorzitter van de Raad van Bestuur bij het bedrijf Cofely. Zijn standplaats is Bunnik, nabij Utrecht, en met die reden is hij dus doordeweeks altijd vroeg van huis en komt hij laat thuis. Maar wanneer hij thuis is, geniet hij met volle teugen van de rust en de ruimte; hij kan hier zijn hoofd leeg maken. Han is graag bezig in de tuin en in huis. Op zondagochtend fietst hij door de Zeeuwse polders.

Margo (1972) werkt 4 dagen per week als directiesecretaresse bij Cofely in Terneuzen. Daarnaast is zij medeorganisator van het 2-daagse muziekfestival Vestrock in Hulst. Sinds 1999 volgt ze schilderles bij Toonbeeld in Terneuzen en sinds 3 jaar loopt ze ook hard; ze traint nu voor haar eerste halve marathon.

Stijn (2003) zit in groep 6 van De Parel in Terneuzen, gaat 3 middagen per week naar de naschoolse opvang van kindercentrum ‘t Juultje in Terneuzen en voetbalt bij VV Hontenisse. In Ossensisse heeft hij zijn draai goed gevonden. Hij geniet enorm van het buitenspelen met zijn vriendjes. En kijkt alweer uit naar het tentenkamp van volgend jaar.

**Blij.** Han en ik zijn ontzettend blij dat we besloten hebben te wonen in Ossensisse. De rust en de ruimte die we hier vinden, geven ons in ons dagelijks drukke bestaan rust en ruimte in ons hoofd.



# Tentenkamp 2012

Eind van het schooljaar, begin van de vakantie, dus... tentenkamp op Ossensisse! Met dank aan de medewerking van Hof ter Nesse werd het ook dit jaar weer een succes. We hebben ons aangewend om ieder jaar een thema te verzinnen en daaromheen allerlei activiteiten te bedenken. Zo hebben we het piratenkamp gehad, het Hollandkamp, en dit jaar... hebben we het Chinese kamp!

De kinderen kregen als uitnodiging een echte Chinese hoed, voorzien van hun naam (in het Chinees). Dit jaar hadden we besloten eens een activiteit buiten de deur te doen: een bezoekje te brengen aan het Verdrongen land van Saeftinghe! Oftewel: heerlijk ploeteren in de modder. De oudsten (8+) mochten mee op voettocht door de schorren van Saeftinghe, met hier en daar een valpartij of vastzitten in de modder, werd het een echte moddertocht, met als afsluiting: een heerlijke glijpartij vanaf de kant zo de geul in: SUPER.

De kleinsten mochten deelnemen aan het Krabbenpad: een educatieve wandeling over het plankier, waarbij we allerlei beestjes en planten gingen zoeken. En natuurlijk ontbrak ook het pootjebaden in de geulen niet! Terug in de auto's, voorzien van plastic zakken e.d., richting Ossensisse, waar ons een heerlijke Chinese maaltijd stond te wachten. Er waren stokjes voorhanden, maar de meesten wilden toch het eigen bestek.

Het avondprogramma bestond uit een speurtocht over het dorp, waarbij de kinderen allemaal Chinese spelletjes konden doen: tellen in het Chinees, rekenen, estafette met Chinese stokjes (snoepjes vervoeren), bordjes draaien, een Chinese waaier ontwerpen. Leuk is het dan om te zien hoe groot klein onder de hoede neemt. En als afsluiting ter ontspanning: een tai chi oefening!

Nadat de druppels uit de lucht verdwenen waren kon het kampvuur aan en uiteraard had Robbert weer een mooi verhaal bedacht, waarin iedereen een rol speelde. Hoe krijg je 28 kinderen stil: Robbert zijn verhaal laten horen! Nog even lekker smikkelen en smullen bij het kampvuur en langzamerhand gingen de pyjama's aan en ging iedereen naar zijn tent. Stil werd het pas heel laat...

De volgende ochtend was iedereen weer vroeg uit de veren. Lekker voetballen, bij het smeulende kampvuur rondhangen of gewoon lekker nog even in je slaapzak blijven liggen. Ontbijten konden we weer buiten! En al snel kwam er weer een andere groep moeders, die van alles gingen klaarzetten op het terrein van Hof ter Nesse, het was een kleurrijke boel. Er kwam zelfs een echte Chinese Keizer die ons

veel meer van China ging leren, door hele leuke spelletjes te doen, zelfs een echte drakenrace!

Na het bekende broodje Knak om 12 uur gingen de kinderen hun spullen pakken en moe maar tevreden naar huis. In afwachting van het volgende kamp!



## Activiteiten

### Agenda Hof ter Nesse:

Iedere dinsdag va. 19.30 aerobic  
iedere woensdag va. 20.00  
country les avond.

### **Augustus**

03 schieting op lig. wip 14.30 u.  
11 dans avond met Jumbo trio  
20u.  
18&19 Dorpsfeest

### **September**

09 schieting op lig. wip 14.30 u.  
09 gaaibollen 19:30u.  
15 kaartclub ons vermaak 19.30u.  
22 Country BBQ

Voor nadere inlichtingen: 0114-682869.

### Kwekerij de Hemelsleutel

Vanaf 20 juli t/m 19 augustus is er een expositie van beelden in de tuin en binnen in ons winkeltje, bij Kwekerij de Hemelsleutel in Ossensisse.

Op 11 augustus wordt er een workshop speksteen bewerken gegeven. Volledig dagprogramma voor 75,-, kijk voor meer informatie op de site. [www.dehemelsleutel.nl](http://www.dehemelsleutel.nl)

### Herberg de Snis

Geopend op dinsda tot en met zondag vanaf 11 uur. Kijk voor het maandmenu op de website.

Herberg de S'nis Tel; 0114681946  
of Info: [www.herberghdesnis.nl](http://www.herberghdesnis.nl)

### St Voormalige Kerk

Kerk is open voor publiek za. en zo. 14:00-17:00  
tijdens tentoonstellingen: (of op afspraak 0114 681142).

## Gluren bij de burens

Dit jaar kunt u op 8 september weer gluren bij de burens. Deze dag zijn er twee bedrijven die bezocht kunnen worden.

### 13.00 uur Stal Elbers:

Stal Elbers is een dressuurstal, die in maart 2003 opgericht is door amazone en instructrice Maartje Elbers, waar paarden in pensioen staan en/of getraind worden. De thuishaven van Stal Elbers is het dorpje Ossensisse in Zeeuws-Vlaanderen. Op de van oorsprong ouderlijke boerderij met een oppervlakte van 6 hectare zijn alle faciliteiten voorhanden om de aanwezige paarden een goed verzorgd verblijf met professionele begeleiding te garanderen. Maartje zal jullie rondleiden en vertellen wat haar bedrijf te bieden heeft.

### 15.00 uur Kwekerij de Hemelsleutel:

Kwekerij de Hemelsleutel is een kwekerij in vaste planten en is opgericht in 2010. Jeroen van Loon en Suzan Scheele kweken en verkopen planten die goed gedijen op de Zeeuwse klei. Het assortiment kent veel bijzondere planten, die je niet in een tuincentrum vindt. Hun tuin is te bezoeken door groepen en individuele personen. In de tuin zijn de planten te zien in volle wasdom. Daarnaast geven ze advies en maken tuinontwerpen. Op deze middag laten zij u graag kennismaken met hun bedrijf en erf.

### We sluiten de middag af om 16.30 uur.

Meldt u aan, vóór 31 augustus via e-mail [sanscheele@zeelandnet.nl](mailto:sanscheele@zeelandnet.nl) of telefonisch via 0623585699.

De afgelopen maanden hebben we vooral aandacht gehad voor:

- de zitting op 21 mei bij de Raad van State over de afsluitingen aan de dijken,
- de bijeenkomst op 25 juni over de megavarkensstallen,
- de bijeenkomst op 25 juni van het waterschap over plannen ter voorkoming van wateroverlast vanuit de Nijspolder,
- de gezamenlijke dorps- en wijkraden van de gemeente Hulst en de jaarvergadering van de Zeeuwse vereniging Kleine Kernen,
- gluren bij de burens en
- zoeken naar subsidies voor het plan 'Het nieuwe hart van Ossensisse'.



Over de zitting van de Raad van State op 21 mei jl. kunnen we het volgende melden. Inhoudelijk werd nauwelijks gepraat over de bezwaren van de Vogelbescherming en de bezwaren van ons over de inhoud van de gewijzigde vergunning. Er werden wel vraagtekens gezet bij het wijzigen van een vergunning die niet meer van kracht was: de werkzaamheden aan de dijk zijn immers klaar. 18 juli was het dan zover: de Raad van State beslist dat de tijdelijke vergunning voor de dijkwerkzaamheden vanaf 1 januari 2010 niet meer van kracht is en dat daardoor voor de hierin opgenomen maatregelen en gewijzigde maatregelen geen grond meer is. We verwachten wel dat er toch weer in een nieuwe procedure maatregelen in het kader van Natura 2000 vastgelegd moeten worden. En dan maar hopen dat de gemaakte afspraken in het compromis met bestuurders van gemeente, provincie en waterschap nu wel worden gerespecteerd.

## De picknickbank

Daar stond ie dan, zomaar ineens, en voor vele een raadsel, een picknicktafel in de polder. Het is natuurlijk werkelijk een schitterende plek, dus als deze bank ergens moet staan, dan natuurlijk wel hier. Zowat in de belangrijkste bocht naar de Snis, in de volksmond vroeger steevast 'de bocht van Pol Menu' genoemd. Daar waar de straatlantaarn al maanden wacht op herstel - wellicht in de bamis(?) - is zomaar uit het niets een picknickplaats gemaakt, waar iedere voorbijganger die er plaats neemt, kan genieten van een bijzondere plek. Want eerlijk is eerlijk, zodra je dit punt passeert, is het zicht adembenemend. We zijn een dorp omringd door dijken en het zijn juist die dijken, die er voor zorgen dat op zoveel verschillende plaatsen zulke mooie uitkijkpunten zijn. Recht vooruit is er zicht op de kerk van de Snis, met prachtige weilanden ervoor, met een beetje geluk een zeereus die achterlangs het dorp schuift, soms in de ondergaande zon.

Het is ook deze plek die maakt dat je na een urenlange reis, met de Snis weer in 't zicht, tot de conclusie komt 'da je weer thuis bent'. 'Daar moeten meer mensen van kunnen genieten' is vast de gedachte geweest van degenen die hier voor een schitterende tafel met zitplaatsen heeft gezorgd. Na alle geluiden die er in de krant zijn verschenen, zou het natuurlijk heel aangenaam zijn als er elke 14 dagen een strak gazonnetje rond het bankje zou staan. Badend in nieuw licht, een afvalbak erbij, met een infobord over het dorp Ossensisse dat in de verte gloort. De eerste aanzet is gegeven, geheel belangeloos, door particulier initiatief.