

pagina 2

Snisjèrs: Zeedorp

pagina 3

Verhuizingen

pagina 4

**Dorpsraad
Gluren bij de burens**

't Wilde hete Westen (dorpsfeest)

Heet, 37°C en geen zuchtje wind... wat was het warm, maar dat paste goed bij het thema Western. We kijken terug op een geslaagd dorpsfeest, goede locatie, genoeg activiteiten en volop aanloop.

De zaterdag al vroeg begonnen met het opbouwen van de kramen voor de rommelmarkt, de marktlui stonden te trappelen om de kramen te gaan vullen. Samen met de springkussens, spelletjes en de bar van het dorps huis was er overdag genoeg te doen.

Tegen de avond begonnen de mensen voor de barbecue langzaam binnen te stromen. In totaal waren er tegen de 100 mensen die hebben genoten van wederom een heerlijke, goede barbecue waar er meer dan genoeg was voor iedereen. Onder begeleiding van de Lone Stars hebben we toch een aantal danspassen geleerd, en hebben een aantal mensen hun zangtalent ten gehore gebracht.

De zondag een goed bezochte volleybalwedstrijd met wel 10 ploegen!! Onze jeugd was goed vertegenwoordigd en ging er ook vandoor met de eerste prijs, volgend jaar moeten de 'oudjes' toch wat meer gaan oefenen.

Na de wedstrijd en een broodje knakworst werd er een ritje gemaakt op een heuse Rodeostier. Men kon nog even wat na drinken of op de springkussens even uit blazen. Gezien het warme weer gingen de meeste mensen lekker naar het strand en zijn wij tegen het eind van de middag begonnen met het opruimen.

Aangezien het tijdens het dorpsfeest te heet was om cupcakes te versieren heeft Cake en Bake later bij de Hemelsleutel alsnog een workshop gegeven, met natuurlijk een schitterend resultaat, beide bedankt. Kijk ook eens op www.facebook.com/st.Snissedorpsfeest.



Kerstmiddag

Dit jaar op 9 december om 14 u in Hof ter Nesse rond de oude kerststal met zijn beelden, die dan op het podium staan uitgesteld.

Vele (oud) Snissenaren vinden deze middag een gelegenheid om elkaar weer eens te zien en te ontmoeten bij een bakje koffie met kerststol. Herinneringen worden opgehaald en soms is men ontroerd bij een verhaal of een liedje.

We doen ons best om het gezellig te maken. De zaal wordt versierd, de kerstboom opgetuigd, de kerststal uitgesteld en er wordt kerststol geserveerd. Vaste punten van het programma zijn een kerstgedachte, kerstliedjes, muziek, (soms) een mooi verhaal en gedichten.

De inkom is nog altijd gratis, de bezoekers kunnen natuurlijk - vrijwillig - een bijdrage geven (in de knikkende engel).

Speciaal nog een woord van dank aan de dit jaar opgeheven KBO van Ossensisse. Het kasoverschot hebben zij gestort op de rekening van het kerstcomité! Een genereus gebaar dat we heel erg waarderen.

Buurtbus

Ossenisse naar Clinge (489)
(Kloosterzande - Graauw - Hulst)
Maandag t/m Vrijdag vertrektij-
den: 7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

Veolia

Ossenisse naar Terneuzen (16)
(Zeedorp - Reuzenhoek)
Maandag t/m Vrijdag vertrektij-
den: vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag vanaf 7:36 elk uur
Zondag vanaf 8:36 elke 2 uur

Noodnummers

Politie 09008844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118414444
Huisartsenpost 0115643000
Omroep Zeelandradio (rampenzender):
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm

AED-slot nummers (hof ter nesse):

Peter Rottier / Janneke Aerts
0114-682869/682734

Ineke Elbers 0114-681931

Nicol de Waal 0114-683576

Lidy de Koster-Reijns
0114-681551

Carolien de Cocq 0114-681946

Sjef Boeij 0114-681928

Zeeuws

“ij donderde van den bijs”

“hij viel van de schommel”

Colofon

Verschijsing: 4x per jaar in een
oplage van 400 stuks

Verspreiding: Ossenisse / Zee-
dorp

Bezorging: Robert Doedee

Correspondentieadres:

Lageweg 41, 4589KV Ossenisse
Redactie:

Robert Doedee, Petra Schelle,

Peter Hiel, Mariët Langelaan,

Esther de Vries.

Volgend nummer: Januari 2012

Sluitingsdatum copy: 01-01-2013

E-mail: info@snisser.nl

Ook zijn er exemplaren verkrijg-
baar bij Hof ter Nesse, Herberg de
Snis, Bibliotheek en St. Antonius.

Snisjèr: Pascale Blondeel

Ik ben Antwerpse van geboorte, maar mijn ‘roots’ liggen echt op de Snis. Mijn hele kindertijd heb ik samen met mijn ouders en mijn broer op de Snis doorgebracht. Elke vakantie en bijna ieder weekend woonden wij in ons vakantiehuisje aan de Oostdijk 3. Het was een heerlijke kindertijd die ik nu nog steeds koester.



Een wereld van verschil. Het leven in ons Antwerpse appartement en het wonen

op de Snis was echt een wereld van verschil. Wanneer we naar Ossenisse gingen, leek het alsof we in een tijdmachine stapten. We gingen letterlijk terug de tijd in. De drukte en het eeuwige geluid in de stad achterlatend, genoten wij als kinderen volop van het buitenleven. We hadden ook geen televisie of andere stoorzenders in onze vakantiewoning. Het was een tijd van buitenspelen en gezelschapsspelletjes. Als we aankwamen op vrijdag stonden onze vriendjes en vriendinnetjes al op de dijk te wachten of wij stonden direct bij hen op de stoep. Hier konden we buitenspelen, ravotten en meehelpen op het land. Het zijn zulke mooie herinneringen.

Oostdijk verkocht. Toen we ouder werden en de kinderen in ons gezin hun vleugels uitsloegen, kwam er een kink in de kabel. Vlak voor het overlijden van mijn vader heeft hij de Oostdijk 3 verkocht. Dat heeft heel veel pijn gedaan. Maar ik begreep ook dat mijn vader het huisje, met zoveel onderhoud, niet alleen aan mijn moeder wilde overlaten. Jarenlang heb ik heimwee gehad naar het leven in Ossenisse. Ik had er zo graag mijn eigen kinderen zien rondrennen en kennis laten maken met het buitenleven.

Ik vertelde honderd uit. Mijn huidige partner Bernard Bossaerts nam ik vaak mee naar mijn kindertijd. Ik vertelde honderd uit en de ene na de andere foto kwam dan tevoorschijn. We spraken af een keer te gaan fietsen door de Zeeuwse Polders zodat hij kon zien waar ik zo aan gehecht was. Nu heeft Bernard de vreemde gewoonte om voordat we ergens heen gaan de huizen te bekijken die er te koop staan. Dat doet hij eigenlijk altijd. Op een ochtend kreeg ik van hem een mailtje: te koop, huisje Zeedorp 43, Ossenisse. “Dat had je niet moeten doen”, was het antwoord dat ik terug schreef en twee dagen later stond ik op de stoep met de makelaar. Er was geen houden meer aan. Mijn enthousiasme was niet meer te stoppen en zonder dat Bernard het vakantiehuisje had gezien, hebben we het dezelfde dag gekocht.

Een betere zet hadden we niet kunnen doen. Ik ben nu echt terug waar mijn ‘roots’ liggen en we vinden het beide fantastisch. Het heeft ons leven veranderd. Een betere zet hadden we niet kunnen doen. Zodra het kan, zijn we in Ossenisse en voelen we de rust en de ruimte die voor mij en Bernard zo belangrijk zijn. Het leuke is dat mijn vriendinnen, die ik nog uit mijn kindertijd ken, ook regelmatig naar Ossenisse komen. Zij zijn dus ook een beetje terug in mijn roots. Ook mijn moeder is regelmatig op Zeedorp te vinden en samen spelen we dan gezelschapsspelletjes en natuurlijk hebben we geen tv.

Huizenverkoop op de Snis

Daar waar de huizenmarkt op zijn gat ligt, is het opvallend hoeveel nieuwe bewoners we in dit afgelopen half jaar hebben mogen verwelkomen. Het aantal verkochte woningen is de laatste tijd explosief. Daar waar het voorzieningenniveau qua winkel, school etc. erg laag is, blijkt ons kleine dorpje toch erg in trek. Blijkbaar zijn toch veel mensen gecharmeerd van de rust en de ruimte die de Snis te bieden heeft.

Of zoals het zo mooi op de website van de dorpsraad staat vermeld: Ondanks het feit dat we klein zijn en enigszins afgelegen wonen, vertegenwoordigen wij een zeer levendige gemeente, met rijkelijk veel jonge gezinnen en zeer actieve burgers. Het is dan ook plezierig wonen zo dicht bij de Schelde en het rustige achterland. Geen wonder dus dat leegstand en enkel recreatief gebruik de laatste decennia zijn verdwenen. De meeste straten zijn lintbebouwing, met meestal een grote lap grond én - waar je ook woont op de Snis - een schitterend uitzicht.

Aangezien er geen ouderenhuisvesting aanwezig is, is verhuizen voor oudere Snisjèrs vaak met pijn in het hart naar de bejaardenwoningen elders. Oud-Snisjèrs die na vertrek vanuit hun jeugd jaren later terugkeren naar het dorp, u heeft er in de Snisser al een aantal kunnen lezen.

En dan zijn er ook nog geluiden van mensen die het best interessant zouden vinden, tegen een betaalbare prijs, om opnieuw te beginnen. Liefst op de Snis. Hun huidige huis te koop, zoals bijvoorbeeld de bewoners van het chalet die heel graag een aardehuis willen bouwen. Met behulp van onder andere flessen die als stenen dienen en al door een aantal dorpbewoners worden verzameld, wel op de Snis als het kan.

Probleem: er is geen bouwgrond voor handen vanuit de gemeente, die betaalbaar is voor degenen die zo graag 'nieuw' op de Snis zouden willen wonen. Het zou toch mogelijk moeten zijn om een klein aantal percelen vanuit de gemeente Hulst te ontwikkelen waar nieuwbouw plaats zou kunnen vinden en ook enkele seniorenwoningen beschikbaar zouden zijn. Waar de oudere Snisjèr gewoon naar verhuist en kan blijven genieten van al dit moois:

Meeleven met de verschillende seizoenen, de steeds boeiende Westerschelde met de wisselende scheepvaart en de onderlinge verbondenheid, het zijn zomaar wat troeven die het leven hier aangenaam maken. Bij dezen willen we alle nieuwe bewoners dan ook van harte welkom heten hier op de Snis en hopen dat zij al deze troeven mogen ervaren zoals wij dat beleven.



Activiteiten

Agenda Hof ter Nesse:

Iedere dinsdag va. 19.30 aerobic
iedere woensdag va. 20.00
country les avond.

Oktober

20 kaartclub ons vermaak 19.30u.
21 schieting op lig. wip 14.30 u.
27 country mosselavond met
artiesten 17.30u.

November

17 kaartclub ons vermaak 19.30u.
18 schieting op lig. wip 14.30 u.
18 gaabollen 19:30u.
23 country oefenavond 20u.
24 dans avond met orkest 20u.
25 november Sinterklaasviering

December

02 schieting op lig. wip 14.30 u.
02 gaabollen 19:30u.
08 teerdag kaartclub
09 kerstviering
15 dans avond met orkest 20u.
16 schieting op lig. wip 14.30 u.
21 country oefenavond 20u.
26 2e kerstdag 14u.
30 schieting op lig. wip 14.30 u.

Voor nadere inlichtingen: 0114-
682869.

Herberg de Snis

Geopend op dinsda tot en met
zondag vanaf 11 uur. Kijk voor het
maandmenu op de website.

Herberg de S'nis Tel; 0114681946
of Info: www.herbergdesnis.nl

St Voormalige Kerk

Kerk is open voor publiek za. en
zo. 14:00-17:00 tijdens tentoons-
tellingen: (of op afspraak 0114
681142).

Tentoonstellingen:

November, portrettekeningen en
cadeautjes van handdoeken.

December, kerststallen.

Gluren bij de buren



Op zaterdag 8 september 2012 was er de mogelijkheid om bij twee bedrijven uit Ossenissee te gaan gluren.

We werden om 13.00 uur verwelkomd bij Stal Elbers door Maartje en David. Maartje leidde ons eerst rond over het bedrijf. Door de stallen, de buitenbak en langs de stapmolen. Ze vertelde heel enthousiast over haar werk, maar kreeg ook veel vragen over de verzorging en verdere werkzaamheden binnen haar bedrijf. Terwijl we genoten van een lekker bakje koffie, klom Maartje op een paard om buiten in de bak nog allerlei oefeningen te laten zien.

Rond 3 uur vertrok de groep richting kwekerij de Hemelsleutel. Jeroen vertelde over de oorsprong van de kwekerij. De kwekerij is opgericht enkele jaren geleden. Ze kweken zelf alles op door middel van zaaien, stekken etc. Het bedrijf is nog in ontwikkeling, grasland wordt klaargemaakt voor meerdere plantenborders en ook de kwekerij/verkoop wordt vergroot. Er worden ook andere dingen verkocht zoals keramiek en beelden. Na een wandeling door de tuin met vele bloeiende borders en vijvers, gingen we nog wat drinken en gezellig napraten in de prachtige tuin.

De Raad van State heeft beslist: de vergunning voor het versterken van de dijk is verlopen en daarmee zijn ook de daarin genomen maatregelen niet

meer van kracht: er is geen grond meer voor afsluiting. De Raad heeft geen inhoudelijk oordeel uitgesproken maar geoordeeld over de procedure. Na een lange moeizame strijd van 3 jaar is het dan toch zover: het Waterschap Scheldestromen is begonnen met het weghalen van hekken en afrasteringen. Inmiddels is het fiets-/wandelpad langs de zoute kant van de dijk weer goed toegankelijk en geheel geasfalteerd. Het Waterschap heeft laten weten in verband met bescherming van de natuurwaarden de Noord- en de Zuidhol vrijwillig af te sluiten. Hiermee lopen zij vooruit op het vaststellen van de beheerplannen voor Natura 2000. De dorpsraad nodigt u maandag 29 oktober om 20 u. in Hof ter Nesse uit voor een uitleg van Jos de Schepper over de stand van zaken. Daarna is er tijd om vragen te stellen en uw mening te geven.

Ook al hoort u weinig van de ontwikkelingen in de werkgroep Dorpshart, er worden steeds weer vorderingen gemaakt. Wij verwachten u binnenkort meer te kunnen vertellen.

Bernard Cools en Jos de Schepper stoppen met hun activiteiten voor de dorpsraad. Wij vinden het erg jammer dat zij vertrekken. De tomeloze vasthoudende inzet van Jos tegen de 'hekwerven' is onbetaalbaar, dankzij hem hebben wij bovenstaand resultaat bereikt. Aan Bernard gaan wij een enthousiast en sfeermakend dorpsraadlid met een grote inzet voor onder andere het dorpshart missen. Zijn activiteiten om de gemeenschap te binden zullen - denk ik - wel blijven: dat is de aard van het beestje. We denken alleen al aan de lekkernijen die hij ons bij verschillende activiteiten voorzet. Jos en Bernard bedankt voor jullie inzet! Arnold Mannaert hebben we bereid gevonden als nieuw lid toe te treden.

Nieuwe dorpsraadleden gezocht

We zoeken nieuwe dorpsraadsleden die belangstelling en tijd hebben om zich te verdiepen en in te zetten voor de belangen van het dorp. Ook als u iemand kent van wie u denkt "dat zou iets voor hem of haar zijn": laat het even weten, dan kunnen we deze persoon benaderen. Aanmelden bij Ineke Elbers, Grindweg naar Hontenisse 10, telefoon 0114 681931.

Overleg alle stichtingen, werkgroepen, organisaties

De komende maand gaat er weer een uitnodiging naar alle Snisser stichtingen, werkgroepen en organisaties uit voor een overleg op 8 november. Tijdens dit overleg kunnen we elkaar informeren over ieders activiteiten, ervaringen delen en eventuele gezamenlijke initiatieven bedenken. Mochten wij uw organisatie vorig jaar vergeten zijn, meld dit ons dan, mogelijk staat u niet op onze lijst.

